

Kortebaankampioen wint op oude dag zijn echte hoofdprijs

Een dierbaar weerzien



Een mooie oude dag, het is gelukkig de meeste uitgelopen dravers gegeven. Niet alleen de vedetten van vroeger, maar ook paarden die soms in de anonimiteit trainden en nooit hun debuut maakten op de baan. Cheetah Arlo is er een uit de eerste categorie, want we hebben het over een heuse kampioen op de kortebaan. Een hartverwarmend verhaal.

Tekst Ruud Stoop



Cheetah Arlo is anno 2009 in bezit van Silvia Klip-Olijerhoek, die de zoon van Heres echter al veel langer kent dan na zijn actieve loopbaan. "Zo'n zeventien jaar geleden trainde ik dravers bij onder anderen Cees van Leeuwen, bij de stal van Pim de Regt in Lisserbroek. Daar waren meerdere trainers actief en ieder vrij uurtje van de dag was ik dan ook te vinden op de kar óf op de rug van een draver. Op zekere dag werd daar Cheetah Arlo afgeleverd, een klein zwart paardje. Hij viel mij direct op, want ik kende geen draver die zo klein was als juist dat paard, met een stok-

maat van 1,47 meter. Cheetah Arlo was op dat moment van Emiel Bousie en die zette hem in training bij Cees van Leeuwen."

De vonk sloeg meteen over. "Ik was gelijk verliefd op Cheetah en trainde hem regelmatig. Ook reed ik hem onder het zadel, want hij was ook actief in de montédraverijen. Zo ging ik vaak met Brigitta, de vrouw van Emiel, mee naar het strand. Zij reed dan Bodine Sunrise en ik uiteraard Cheetah. Daarnaast was ik van de partij op de kortebaan als de paarden van Emiel moesten lopen."

Aan de bijna dagelijkse gezamenlijke activiteiten kwam echter – als donderslag bij heldere hemel – een einde toen Cheetah Arlo tijdens een kortebaan van Lisse werd verkocht. "Mij werd verteld dat hij naar de wildebaan in België zou gaan. Ik was ervan overtuigd dat ik hem nooit meer terug zou zien."

En het was Cheetah!

Het zou echter anders lopen. "Ruim vier jaar geleden was ik wat aan het rondsnuffelen op de website van marktplaats en daar zag ik een foto van een paard dat verdacht veel op Cheetah leek. Ik zei tegen mijn vriend – inmiddels mijn man – Martijn: "Hé, ik ken dat paard! Er stond bij: 'te koop: rijpony, negentien jaar oud'. Ik ging rekenen en jawel: Cheetah moest op dat moment ook zo oud zijn. Ik heb die mensen gemaïld en ben een kijkje gaan nemen ergens in de kop van Noord-Holland. Wat bleek... het was Cheetah!"

Dat de ruïn in de advertentie werd gepresenteerd als pony was niet zó vreemd. "Die mensen hadden geen idee dat Cheetah een draver was en dat hij jarenlang had gekoerst. Ik had nog wat foto's van vroeger van hem en heb die laten zien. Ze vonden het wel heel bijzonder dat ik hem in het verleden als draver had getraind. Alleen was ik bang dat hij na al die jaren niet meer in goede gezondheid zou zijn. Toen ik ging kijken, bleek dat ook wel. Hij was sterk vermagerd, omdat hij maar één keer per dag te eten kreeg, had bronchitis en was kreupel. Dat kwam omdat hij bij een vorige eigenaar op het ijs was gevallen, toen hij op een bevroren erf liep."

Na het weerzien was het al snel duidelijk: 'Cheet' zou mee en een nieuw onderkomen krijgen bij zijn voormalige drafgezel. "Ik twijfelde geen moment. Hij had de laatste tien jaar al diverse eigenaren gehad en ook bij deze Noord-Hollanders had hij maar één jaar gestaan. Hij was bestemd voor hun dochter van twaalf jaar, maar die ging naar de hogere school en had geen interesse meer. Vandaar dat werd besloten hem te verkopen."

Als een jonge hond

"We zijn naar huis gegaan, waar ik niet kon niet wachten om hem te kunnen halen. Wel heb ik hem op de dag dat ik Cheetah op ging halen, nog laten keuren door een dierenarts. Maar, ook al kon ik er misschien nooit meer op rijden, hij ging met mij mee! Ik zou zorgen dat hij een goede oude dag kreeg. Het duurde weliswaar even, maar het lukte zelfs hem weer helemaal gezond te krijgen. De kreupelheid verdween, hij hoestte niet meer en was flink aangekomen. Sterker nog: hij glom weer als een spiegel en was zo fit als een jonge hond!"

'Het lukte hem weer helemaal gezond te krijgen'

De vorige eigenaresse is met haar twee dochters na een half jaar nog even wezen kijken en ze waren verbaasd dat hij er zo goed uit zag." Op een bepaald moment – we schrijven 2006 – wilde de in Lisse woonachtige liefhebster toch wat meer informatie over de voormalige koersloopbaan van de 'snelle pony'. "Ik



heb een stukje geschreven op het forum van Nakoersen en wat bleek: ik kreeg al snel reacties van mensen. Onder meer van de dochter en de ex-vrouw van Roelof Kromkamp, de trainer waar Cheetah zijn eerste jaren doorbracht, maar ook van een amateur die vertelde dat hij een internationale koers op Duindigt met het paard had gewonnen. Iemand die hem herinnerde als 'kleine rakker'. Echt heel leuk", zo ervoer ze de contacten met de amateur, waarbij het vermoedelijk gaat om Dirk Lukje. "Mensen herinneren het paard ook wel als de 'zwarte panter met de witte bandages'. "Verder ben ik ook in contact gekomen met de fokker, de heer Julsing. Cheetah Arlo bleek het paard te zijn dat voor zijn fokkers het meeste geld had gewonnen. In november, twee jaar geleden, ben ik een weekeinde weggeweest naar Drenthe en heb mijn draver meegenomen om lekker door de bossen te rijden. Daar heb ik ook met het echtpaar Julsing afgesproken en zij vonden het erg leuk hem weer terug te zien na al die jaren." Overigens was Cheetah Arlo weliswaar een zeer behoorlijke haververdiener, hij had wel degelijk een nog succesvollere halfzus in de vorm van Alexia Arlo, een dochter van Nubar van Echten. Die verdiende immers meer dan 110.000 gulden in haar loopbaan. De inmiddels 24-jarige Cheetah Arlo kan na al zijn omzwervingen dus een mooie oude dag tegemoet zien. "Het is voor mij een bijzonder paard. Hopelijk wordt hij minstens zo oud als Heres, die ook fors ouder werd dan dertig jaar. Misschien kan hij straks niet meer bereden worden, maar Cheetah blijft bij ons tot aan zijn dood. Ik leg zelfs nu al geld opzij, zodat als hij er straks niet meer is, hij gecremeerd kan worden. Dit trouwe paard met zo'n mooi verleden, die verdient dat!"



Cheetah Arlo
1.17,1 € 27.340,00

Heres	Bibijunge
Sury Pluto	Bunzer Mädel
	El Hadi
	Gita Pluto

Cheetah Arlo, geboren op 15 mei 1985 bij fokker en veehouder Herman Julsing uit Tynaarlo, begon zijn loopbaan bij Roelof Kromkamp, die hem tot begin jaren negentig onder zijn hoede zou hebben. Aanvankelijk werd hij ook veel met succes gereden door leerlingpiqueur Eric Dragt. In totaal boekte de ruïn achttien overwinningen op de langebaan. De tweede periode van zijn loopbaan was hij vooral succesvol op de kortebaan. De immer met een forse sigaar gesignaleerde liefhebber van het snelle 300-meterwerk Emiel Bousie was met hem in september 1992 zelfs nationaal kampioen. In Medemblik won de amateur onder de profs' in de beslissende omloop van Fatal Action met Andries van der Blonk. In de voorlaatste omloop werd Bjorn Haule teruggewezen.

