

# Dames achter het aambeeld

Van onze verslaggever

Het beroep van hoefsmid is door de eeuwen heen een typisch mannen beroep geweest. Van oudsher gingen de werkpaarden naar de smid in het dorp die naast hoefijzers ook vele andere zaken zoals gereedschap, landbouwwerktuigen en fietsen maakte en repareerde. Van vader op zoon werd het ambacht doorgegeven en om officieel paarden te mogen bekappen en beslaan legde men een door de overheid gecontroleerde proeve van bekwaamheid af en werd men Rijksgediplomeerd Hoefsmid.



Tegenwoordig is het een heel ander verhaal; de gereedschappen en fietsen komen uit een fabriek en onze werkpaarden lopen tegenwoordig op diesel. Het nostalgische beeld van de smid bij zijn smeulende kolenvuur is uit het dagelijks leven verdwenen, zodanig dat stadsmensen vaak niet eens beseffen dat het beroep van smid überhaupt nog bestaat!



## De hoefsmid springlevend!

De smidse mag dan niet meer bestaan, de hoefsmid is er nog steeds! Door de jaren heen is het werk van de hoefsmid wel wat veranderd;

- zware werkpaarden hebben bijna allemaal plaatsgemaakt voor lichter gebouwde sportpaarden
- door de introductie van fabrieks ijzers hoeft de smid niet meer elk ijzer helemaal uit ijzeren staaf te maken maar bestaat het smeden aan het aan de hoef aanpassen van het fabrieksijzer
- door de gasoventjes heeft de smid geen groot vervuilend kolenvuur meer nodig
- door de auto en het bovenstaande kan de smid gewoon bij de klanten langs en is dus mobiel geworden.





## Paarden

Natuurlijk hebben we geen werkpaarden meer in de oude zin van het woord maar met het toenemen van de welvaart zijn we onze paarden voor sport en plezier gaan gebruiken. Waar vroeger alleen mannen zich met paarden bezig hielden voor werk, leger en jacht zijn het tegenwoordig vooral veel vrouwen en meisjes die op sportief en recreatief gebied met paarden bezig zijn.



## Dames

In onze moderne tijd waarin er steeds minder sprake is van typische mannen of vrouwen beroepen duurde het uiteraard niet lang voordat vrouwen zich niet alleen op maar ook "onder" de paarden gingen begeven. Er zijn op dit moment in Nederland aardig wat vrouwelijke hoefsmeden actief, en in de opleidingen zien we ook steeds meer dames. Hun interesse voor het vak is in de meeste gevallen ontstaan vanuit de paardenhobby en de wens hiervan hun beroep te maken. De liefde voor de dieren maakt dat veel vrouwen een 'zachtere' omgang hebben met paarden. Hierdoor zijn er tegenwoordig steeds meer eigenaren en paarden die zelfs de voorkeur geven aan een vrouwelijke smid, hoewel dat natuurlijk niet wil zeggen de mannelijke hoefsmeden allemaal ouderwetse bruten zijn!



## Mariëlle Bieber vertelt op haar website:

"In 1997 ben ik in de leer gegaan bij een hele goede hoefsmid, omdat ik dit mooie vak graag wilde leren. In 2005 ben ik geslaagd bij de E.N.P.H.O. in Baarlo en ben ik aangesloten bij de NVvH. Sindsdien heb ik mijn eigen hoefsmederij en ben ik werkzaam in regio Zuid-Holland. De tijd heeft niet stilgestaan, tussen het werk door blijf ik mezelf bijscholen in alle nuances van het vak. Door de beste kneepjes van alle stromingen en kennis van onderzoeken, danwel ervaringen van andere hoefsmeden en dierenartsen te gebruiken vind ik mezelf een hoefsmid die kijkt naar hoe elk individueel paard op zijn voeten hoort te staan. Elk paard is anders en heeft een individuele hoefverzorging, bekapping of hoefbeslag nodig!"



**Joke Nibbelink** die haar Natural Balance opleiding in Amerika heeft gedaan zegt: "Ik heb van jongs af aan paarden gehad en heb het werk van de hoefsmid altijd bewonderd. Toen is bij mij de wens ontstaan om ook hoefsmid te worden. Ik heb eerst nog andere opleidingen gedaan, wel altijd met dieren te maken, maar uiteindelijk kwam ik er toch achter dat ik hoefsmid wou worden. Ik en mijn vrouwelijke collega's die voor een natural Balance opleiding hebben gekozen hebben die opleiding in Washington state gedaan. In Snohomish, in de buurt van Seattle. Wij zijn met 5 vrouwen die deze opleiding hebben gedaan van 12 weken."



**Jill Barbier-Rietman** van Hoefsmederij Filipa: "Ik voel me mijn hele leven al erg verbonden met paarden en heb van mijn grote passie mijn beroep gemaakt. Ik heb heel bewust voor de logische manier van hoofverzorging gekozen, omdat het echte antwoorden geeft. De nadruk ligt op de natuurlijke, originele hoeffunctie, uitgebreide anatomie en juiste omgang met het paard, gecombineerd met traditioneel vakmanschap.

Ondanks dat deze wilde paarden studie & wetenschap een naam gekregen heeft, wil dat nog niet zeggen dat dat mijn enige manier of denkwijze is. Ik sta absoluut open voor andere zienswijzen en methodes. Alles, wat een paard maar werkelijk helpt. Daarom kunt u mij overal tegenkomen. Ik vind dat ik moet weten waar ik over praat."



**Alexandra** van Alexandra's Hoefsmederij: "Van jongs af aan ben ik geïnteresseerd in en in het bezit van eigen pony's en paarden. Wat begon met een onschuldige proefles op zaterdag, groeide uit tot wat het nu is: hoefsmid als beroep. Ik was 5 jaar oud, toen ik mijn eerste ponyrijles kreeg"... "Door mijn jarenlange ervaring, beschik ik over veel geduld, respect en liefde voor paarden. Dit leidt tot een beter contact / verstandhouding met zowel paard als eigenaar. Na mijn middelbare schooltijd, heb ik de MBO opleiding tot bloemist gevolgd en deze met succes afgerond. Toch heb ik besloten hoefsmid te worden, omdat ik de hele dag met paarden wil werken."



Belangstellende worden hoefsmid door één van de Nederlandse opleidingen (4 jaar dagonderwijs of 2 jaar volwassenen onderwijs) te volgen die leidt tot gediplomeerd hoefsmid. Na deze opleiding is de smid thuis in traditioneel bekappen en beslaan alsmede in therapeutisch en orthopedisch beslag. Ook wordt veel aandacht geschonken aan het smeden van diverse speciale ijzers. Met dit diploma op zak kan men lid worden van de Nederlandse Vereniging voor Hoefsmeden; zonder wordt men niet als lid geaccepteerd.

Een aantal hoefsmeden hebben gekozen voor een interne cursus in de Verenigde Staten die 12 weken duurt en tot een certificering leidt. In Oklahoma wordt opgeleid tot traditioneel hoefsmid en de cursus in Washington State is met name gericht op Natural Balance, een manier van bekappen en beslaan.

Surfend langs alle websites valt op dat de meeste vrouwelijke hoefsmeden erg bezig zijn met het welzijn van de paarden; stressvrije behandelingen en rust in plaats van tucht.

Of dit nu typisch vrouwelijk is of gewoon van deze tijd is niet te zeggen maar één ding is zeker:

### **Uw paard is in goede handen!**



HIPPOACTIONS.NL

*...al is daar nou juist het vrouwelijke wel af...*

